

Wijkberichten 8 januari 2018

Eredienst. Zondagmorgen zal bij ons voorgaan mevrouw ds. M.C.A. Korpel uit Leusden. Een goede en gezegende dienst gewenst. Lenie de Boer-Keijzer

‘Epifanie’ betekent ‘verschijning’. God is mens geworden. God is mens geworden opdat wij mensen worden. De weg van Jezus van de voerbak tot zijn kruis; de weg van de opstanding; de weg van Gods heil. Het licht van Kerst is immers enkel te verstaan vanuit het licht van Pasen. God is mens geworden. Epifanie: de tijd van wie ons verschenen is in het Kind van Bethlehem. Want het is niet de bedoeling dat wij in Bethlehem blijven staan, weer overgaan tot de orde van de dag. Het gaat om het openbaar-worden van Gods heil, van Gods heilsweg in Jezus Christus de Zoon. De hemel opende zich toen Hij zich door Johannes liet onderdompelen in de Jordaan. Een paasverhaal: Hij die aan ons gelijk bij ons gekomen is: Hij gaat ons voor, met ons mee door de ondergang in het doodswater naar een nieuw bestaan. Zo worden wij mensen. Het kon ook nergens anders dan in de Jordaan. De Jordaan is de scheiding tussen de oude wereld en het nieuwe beloofde land. Er moest een paaswonder gebeuren om, onder Jozua, het volk door de Jordaan te laten gaan: de Ark van het Verbond wordt ingezet in het midden van de stroom; de Allerhoogste, de Redder zelf waagt zich en zet zich in het allerdiepste. En het water wijkt en de oever van de toekomst van belofte wordt bereikbaar. Zo is de nieuwe Jozua, Jezus, ‘God is Redder’, ondergegaan in het water van de grenssituatie tussen het oude en nieuwe bestaan, tussen dood en leven. Het wordt nog eens onderstreept. Als er een bruiloft in het water dreigt te vallen. Wanneer op de bruiloft van twee mensen in Galilea, eigenlijk: wanneer op de bruiloft van God en de schepping, klinkt: ‘De wijn is op’, zal het dan maar weer water drinken worden en het feest voorbij en over; mooi, maar ’t was maar voor even?! Maria doet de kreet dat de wijn op is en het bitse antwoord van Jezus volgt. Hij is niet gekomen om een feestpartij te organiseren, maar om het feestelijke van de geschiedenis te redden. Het gaat Hem en in Hem om de komst en de doorbraak van het Koninkrijk Gods. De opening is immers al een klarenstoot: ‘op de derde dag’! De paasdag na de dood; de scheppingsdag waarop zelfs twee keer klinkt dat God zag dat het goed was, tot zijn, Gods, bestemming kwam. Jezus kijkt al naar de grote Bruiloft van het Lam, wanneer Hij zijn uur gekomen ziet en weet en met het offer van zijn leven de redding van alle ellende van de geschiedenis mogelijk maakt. En het water wijkt en wordt tot de wijn van de meest superieure kwaliteit: doodswater wordt de gloedvolle vreugde van het Koninkrijk van God. De grauwe geschiedenis gaat niet ten onder in algehele chaos. Ook een paasverhaal. Nieuwe mensen worden: mensen worden weggeroepen uit hun oude bestaan om met Jezus als zijn leerlingen mee te gaan, Hem na te volgen. Dan de heelmaking van mensen in hun aangetaste bestaan; dat is bevrijding, dat is heil-making van mensen uit de greep van wat hen ten dode houdt. Paasverhalen. Tot aan de Veertigdagentijd lezen wij zo uit Marcus 1 (met een uitstapje naar Johannes 2 voor Kana) en Marcus maakt vanaf het eerste vers volstrekt duidelijk met deze paasverhalen waar het om gaat: Jezus’ verschijning/epifanie geeft nieuw perspectief: rond Hem licht de grond van de schepping op, het geheim van het leven-zelf, het wezen van God. Hij is mens geworden opdat wij nieuwe mensen worden: de nieuwe toekomst van zijn Koninkrijk betreden en niet blijven in de oude orde van de dag. Anders blijft de schepping woest en ledig.

Heil en zegen. In de voorbije weken zijn er heel veel kaarten bezorgd met alle goede wensen voor Kerst en voor het nieuwe jaar 2018; heel veel dank voor al die tekenen van verbondenheid en genegenheid! Met zeer velen hebben we alle goede wensen voor 2018 al uitgewisseld na de kerkdienst van 7 januari, maar ook op deze plek, van partner/vriendin Adri

Korver en mijzelf, worden ze van harte herhaald en onderstreept met ouderwetse, haast verdwenen begrippen; niettemin juist zo diep en veelzeggend: voor allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar! Dat wij 2018 zullen beleven en zullen invullen als een jaar van onze Heer! Een hartelijke groet aan u allemaal, ds. Nico Paap

Wijkkas. Allereerst wens ik iedereen een goed en gezond 2018!

In de maand december werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken in de maand december bedroeg € 20,80. Via Aad Lens werd een gift ontvangen van € 50,-. Rechtstreeks op de bankrekening werden twee giften ontvangen van € 10,- en € 25,-. De opbrengst van het oud papier in de maand november bedroeg € 174,63 (2,54 ton). De opbrengst van de boekenmarkt van de maand oktober bedroeg € 90,-. Alle gevers en alle medewerkers van de boekenmarkt en het oud papier ontzettend bedankt! Een hartelijke groet, Paul Faas, wijkpenningmeester. **IBAN: NL24 INGB 0000 6029 28**

Wijkdiaconie. Op 7 januari heb ik al velen van u mijn beste wensen voor 2018 gegeven. Voor wie ik gemist heb, bij dezen alsnog!

Een nieuw boekjaar, 2018. Dat vindt uw penningmeester altijd leuk om op te starten. Dat wil echter zeggen dat u nog de verantwoording krijgt van de in december binnengekomen giften. Als eerste noem ik de collecte van de seniorenkerstviering, contant was dat op die middag € 330,- en daarvoor op de bank nog extra € 100,-. Overige giften op de bank waren € 20,- en € 25,-, dit laatste bedrag gelijkelijk te verdelen voor wijkdiaconie (algemeen) en bloemengroet. Ook kwam een bedrag van € 15,- binnen voor de Actie Voedselbank. Dit bedrag heb ik inmiddels doorgestuurd. Contant waren er de volgende bedragen: voor de bloemengroet via Joke de Zwart € 5,- en via Nel Romers € 20,-. Ger van Embden en Nel Romers ontvingen elk € 10,- voor een CD van de kerkdienst. Een aantal giften voor algemene doeleinden waren: via Joke Horlings 10,- en via Joke de Zwart 2x € 20,- plus een zakje opgespaard muntgeld € 8,50. En het eerste bedrag in 2018 was € 75,-, de opbrengst van de bloemengroetbussen op 7 januari. Hartelijk dank voor uw 'financiële' medeleven. Riet Elmendorp, penningmeester. **IBAN: NL16 INGB 0003 5314 05** t.n.v. Wijkdiaconie Centrum-West Vlaardingen

Kliederkerk. Zondag **14 januari** is de volgende Kliederkerk in de Windwijzer. December hebben we helaas afgelast in verband met de hoeveelheid sneeuw die toen viel. Het thema nu is: de verloren zoon. Waar we in activiteiten, een kleine viering en bij het eten op in zullen gaan. Het eerste seizoen van de Kliederkerk is een succes geweest. Elke maand zijn we bij elkaar gekomen met steeds wisselende aantallen, zelfs tot 25 kinderen. Kinderen komen uit alle wijken van de stad en zelfs zijn er kinderen die uit Rotterdam komen en samen met Oma uit Vlaardingen naar de Kliederkerk komen. De wijk Centrum-West is tot nu toe de trekker. We zijn nog op zoek naar mensen die ons team willen versterken. Thema bedenken en helpen uitvoeren, eten bedenken en uitvoeren én helpen bij de activiteiten. Elke 2^o zondag van de maand komen we bij elkaar in de Windwijzer. Informatie via Corrie de Jong 06 2201 8269 of Corine Leerdam 06 1064 3125

Zingen in Soenda. Woensdag **17 januari** verwachten wij weer zanglustigen in Zorgcentrum Soenda. 'EEN LIED DAT KLINKT', laten wij dat waarmaken. Niet alleen komen hier bewoners van Soenda en Billitonflat, wij zien ook steeds vaker mensen 'uit de wijk'. Goed idee! Voelt u zich vooral welkom om mee te zingen. Vanaf 14.45 uur staan er koffie en thee klaar. Om 15.15 uur is de aanvang. Locatie:

Zorgcentrum Soenda, begane grond, zaal achter het zogenaamde buurtcafé. Deze woensdag heeft Wim Poot de leiding.

Progeza-instuif. De Progeza-instuif als opvolger van het zangkoor Progeza heeft zijn bestaan bewezen. Afgelopen seizoen hebben we elke maand een bijeenkomst gehad met heel wisselende activiteiten. Spelletjes, high tea, barbecue, een uitje naar Rotterdam, film van de zeevaart en nog veel meer. Ook het zingen wordt niet vergeten. We besluiten altijd met het laatste kwartier zingen van de welbekende Progeza-liederen. Het nieuwe seizoen zijn we begonnen met een inventarisatie van wat we zoal willen doen, 2x een filmavond van een vakantie van leden zelf, een verslag van een reis naar Santiago de Compostella, spelletjesavond, met elkaar eten en het optreden van het Ukelele orkest zijn onderdelen en zingen natuurlijk. We komen bij elkaar in de grote zaal van de Rehobothkerk. Mocht u ook aan willen sluiten, kom dan gerust een keer langs. Het is heel gezellig. Informatie: Wim van Klaveren: 06 4920 5920 of Corrie de Jong 06 2201 8269

In memoriam. Op dinsdag 26 december, 2^e kerstdag is overleden **Neeltje Moerman-Sluiwer** in de leeftijd van 90 jaar. Nel woonde vele jaren aan de Maassluisdijk en bezocht altijd de kerkdiensten in de Rehobothkerk totdat zij ongeveer 2 jaar geleden na een val in de Marnix opgenomen werd. Nel verbleef daar een maand of 9 en heeft vandaaruit nog een jaar, met veel plezier, in de Meerpaal gewoond. Nel was een lieve, zorgzame vrouw. In de dienst van Woord en gebed hebben wij afscheid van haar genomen met de tekst “Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten”. In dat vertrouwen heeft Nel geleefd. Heeft zij haar man Andries vele jaren met liefde verzorgd. Heeft zij in liefde voor haar kinderen, voor dieren en planten rondom haar huis, voor haar naasten gezorgd. Is zij vele jaren als begeleiding mee geweest naar het Roosevelthuis. En in dat vertrouwen is Nel gestorven. We hopen en bidden dat dit vertrouwen Ada, Marianne, Siem, Nelleke, hun partners en kinderen en de kleinkinderen troost mag geven en dat zij in de Liefde van God kracht mogen vinden om zonder Nel door te gaan. Loes Hössen

Vacature organist. Het zal u niet ontgaan zijn. Zit Jan Blankers achter het orgel dan horen we dit meteen. Speelt er iemand die niet of anders reageert op onze liturgische gebruiken, dan zit er een ‘gastspeler’ op de orgelbank. En toch mogen we ons gelukkig prijzen dat deze invallers er zijn. Dankzij Jan Blankers slaagden we er de afgelopen maanden in deze gaten te vullen. Even terug in de tijd. Het overlijden van Rien van Toor veroorzaakte een schokgolf en niet alleen op persoonlijk vlak. Ook praktisch moesten we verder en is er door het moderamen van de wijk een commissie gevormd. In overleg met diverse belanghebbenden is er o.a. een advertentie opgesteld. Deze advertentie is niet alleen op enkele websites te vinden maar ook in een tweetal kerkbladen binnen Rijnmond / Westland geplaatst en ook op onze eigen website. Een geprint exemplaar vindt u op het informatiebord in de kerk. De sluitingsdatum voor reacties op deze vacature is 1 februari a.s. Uiteraard hopen we op meerdere reacties van kandidaten en zo een juiste keuze te kunnen maken. Wanneer dit slaagt, dan volgt er een luistertest, gesprekken en uiteindelijk een voordracht van de kandidaat. In het kort is dit de procedure. Maar voor het zover is blijven ‘gastspelers’ nodig. We vragen uw begrip hiervoor. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt u uiteraard geïnformeerd. Heeft u zelf iemand in gedachten die aan onze vraag voldoet? Laat dit gerust één van de commissieleden weten. Voor hun namen: zie de advertentie. Namens de sollicitatiecommissie, Wim van Klaveren

Rehobothkerk 60 jaar! In maart bestaat de Rehobothkerk 60 jaar en dit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Wij zijn op zoek naar foto's, verhalen en anekdotes. U kunt zich melden bij Bram van der Staij, Keesomstraat 11, 3132 TH Vlaardingen, via de mail: a.staay1@upcmail.nl of per telefoon: 010 435 27 42

Centraal Steunpunt Pastoraat Centrum-West. Voor pastorale – en diaconale vragen bereikbaar op telefoonnummer 06 35 12 26 65 (alle dagen van 's morgens 9.00 uur tot 's avonds 22.00 uur). Het CSP verwijst naar de professionele pastores, de ouderling of diaken of reikt een adres aan uit de sociale kaart van Vlaardingen. De gesprekken zijn van pastorale aard. Het CSP is geen telefonische hulpdienst.

*Wilt u een vermelding onder de pastoralia? Voor uzelf of voor een ander? Geef dat dan uiterlijk op vrijdag **per mail** door aan een van de pastores.*